

Gården i Boldesager.



Midten af stuehuset, hvor verandaen var

Gården i Boldesager er bygget i 1809 som en fæstegård under Jerne Kirke. Gården lå på Strandby Kirkevej tæt på krydset til Spangsbjerg Kirkevej.

I dag er der kun nabogården "Gydes gård" tilbage af det oprindelige miljø.



Gydes gård

Christen og Ane
Katrine Pedersen
overtog den efter
Anes forældre
Thomas og Karen
Nielsen. Thomas
var foruden
landmand også
snedker og
fremstillede selv
nogle af



*Christen og Ane Katrine karter og spinder.
Slagbænken og skabet er fremstillet af Thomas*

møblerne til stuehuset. De blev på Hans Pedersens foranledning givet til Esbjerg museum i 1956 og efter i en årrække at have været en del af museets udstilling, er møblerne nu i museets arkiv.

Da Christen og Ane skulle overtage gården, måtte Christen rundt til



Chresten og Ane foran gården

kirkeejerne for at få ordnet, at han kunne fortsætte som fæster i svigerfars sted. Gården var 3-længet med et jordtilliggende på ni tdr. land. Desuden ejede Thomas Nielsen 14 tdl., og senere købte Christen mere jord til, så han

havde godt 30 tdl. land.

Til svigerforældrene måtte han indrette aftægtslejlighed og levere de vanlig aftægtsydelse



*Der bliver anlagt fortov og en asfalteret vej.
Viadukten i baggrunden*

På grund af byudviklingen i 1950'erne blev haven reduceret, træer fældet og verandaen flytte om i gavlen

Gården i 1956 med viadukt og cykelforretning i baggrunden.



Da Christen døde i 1955 blev det besluttet at rive gården ned, så der kunne bygges nye og moderne boliger. Chrestens søn, Hans Pedersen, begyndte at rive gården ned i 1956. Nedenfor kan man se en del af de billeder, som Hans tog af gården inden nedrivningen.



Stuehuset i 1956



Gavlen af stuehuset i 1956



Gårdspladsen i 1956



Hans ved bageovnen



Et kik ind på gårdspladsen

I dag er området præget af det moderne byggeri fra 1950'erne.



Set fra Gydes gård



Strandby Kirkevej set mod øst. Gården lå til venstre