

Trines (Catrine) brev til Baronens skrevet 10. dec. 1822. Brevet er skrevet på Løvenborg og sendt til Baronens i København.

Hr Baronens meget nådige skrivelse af 23. november har jeg modtaget, hvorfor jeg hermed aflægger min underdanigste tak. Jeg glædede mig inderligt over hr baronens og madam Schersøs vegne, for det gode som de havde udvirket for hende, men ligeså bedrøvet blev jeg og min mand, da jeg så, at Baronens øjensvaghed atter var vendt tilbage. - Gud give, at det måtte være blevet godt igen, at vi kunne se dem gode hr Baron hos os i julen.

Fra den gode madam Schering skal jeg hilse hr Baronens og takke så mange gange. Nu kan hun være rolig for sit daglige udkomme. Til Julen, når hr Baron kommer herud, vil hun mundtligt takke dem. Mit helbred er Gud være lovet ret bravt. Min mand og søster beder hr Baronens modtage deres underdanigste hilsner og fra deres underdanige Trine Rolsted.

Hjerte Karolinske sundige Hovind af 25. Dec
for mig modtaget, for som jeg forud aflygger min
sundhedsangst. — Jeg glæder mig indroelig over
for Karolinske og Madam Lørens Hovind for det gode
som den gamle sundheds for mig, men ligesom sundheds
den mig og min Mand, der jeg for at Karolinske
Hovind angår, eller mig selv sundheds. — Gud giv at
det maake være sundt godt igjen, og vi vilde for den
gode for Karolinske for os i Tiden,
for den gode Madam Lørens skal jeg sig for Karolinske
og vilde for mange Gange, for den mig selv sundt
for sig sundt sundheds. — Det Tiden mig
for Karolinske Sundt mig selv for sundt
vilde mig. — Min sundt mig selv sundt mig
sundt. — Min Mand og Døds vilde for Karolinske
sundt. — Min sundt sundt sundt mig selv for den

Lørenberg d. 10de December 1822.

Udskrift
Trine Pedersen